

## Bijbelkunde van een Zeeuwse arts

Het was een serie artikelen die boeide. Dr. H.J. Agteresch schreef sinds 2003 De Saambinder over ziekten in de Bijbel. Een aantal jaar haalde ik de artikelen uit ons kerkelijke blad en spaarde ze op. Nu kan die opgespaarde serie bij het oud papier voor de zending. De hele serie, met nog enkele toevoegingen, zijn namelijk in boekvorm verschenen.

Vanuit zijn vak probeert dr. Agteresch, hematoloog in het Admiraal de Ruyterziekenhuis, licht te laten vallen op het grote aantal ziektegevallen in de Bijbel. De 'Zeeuwse' arts, zo mogen we hem wel noemen, verstaat de kunst om zieken in de Bijbel dicht bij ons te brengen. Daarbij verliest hij zich niet in allerlei speculaties, maar probeert hij juist een persoonlijke toepassing te maken voor de lezer. Wie de serie artikelen volgde, of nu het boek leest, raakt onder de indruk van de vele zieken in de Bijbel. We lezen er niet over voor Genesis 3. Ziekten zijn niet geschapen. De diepste oorzaak van elke ziekte, elke handicap, elk verdriet en elke eenzaamheid ligt in onze zondeval in het paradijs. Eigenlijk is het een wonder als we niet ziek zijn. Vanzelf moeten we voorzichtig zijn. De vrienden van Job gaven met hun verstand een verklaring van Jobs moeiten en ziekte. Hij moest wel een bijzondere zonde hebben gedaan. De discipelen van de Heere Jezus brachten het er niet beter van af. Toen ze een blindgeborene zagen, vroegen ze: Wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders? Er moest wel een bijzondere zonde zijn, meenden ze, anders word je niet blind geboren.

Dr. Agteresch is ouderling in onze gemeente van Capelle aan den IJssel-West, waar ds. Moerkerken al vele jaren het Woord verkondigt. Een les die hij van zijn predikant zal hebben geleerd, is om nauwkeurig Gods Woord te lezen en steeds de vraag te stellen: Wat staat hier, wat wordt hiermee bedoeld? Dat zorgt voor een nauwkeurige uitleg van de Bijbel, waarin de toepassing al doorklinkt. Het boek begint met een hoofdstuk over de oorsprong van ziekten. Daarna staan er hoofdstukken over zieke jongeren en ouderen, vrouwen en mannen. Het hoofdstuk over zieke koningen laat zien dat de groten van deze wereld ziekten niet kunnen afweren. Hun schatten baten daartoe niet. Aangrijpend is de paragraaf over ziekten in de eindtijd. Oude en nieuwe 'pestilentiën' slepen duizenden en miljoenen mensen naar het graf. Het zijn de voetstappen van Hem Die komt op de wolken des hemels. Merken we het op? En, is er door genade ook voor ons een plaats bereid in de hemelse heerlijkheid, waar niemand zeggen zal: Ik ben ziek.

N.a.v. Dr. H.J. Agteresch, "Ziekten en genezing in de Bijbel", Uitg. Den Hertog, Houten, 2013; ISBN 978 90 331 2592 8; 166 blz.; €17,50.

Ds. J.M.D. de Heer